

Terugblik:

Prins Sylvain en prinses Fenne

Ten eerste:

Het was heel erg spannend om te weten wie naast ons zou komen te staan. Samen shoppen voor kleding, steek, scepter en kroontje.

Het bedenken van een uitroep act, het maken van de uitroep act samen met onze papa's. Het zwijgen was echt heel erg moeilijk, maar we hebben het goed kunnen volhouden.

Ten tweede:

De middag van onze proclamatie was echt super spannend. We waren erg zenuwachtig, maar wat hadden we er zin in. De proclamatie was geweldig, een groot feest.

De afterparty zullen wij nooit vergeten, wat was dat een geweldige avond. Samen met prins Roel en prinses Anniek hebben we gedanst, gezongen en op de tafels gestaan.

Ten derde:

Er volgde vele officiële uitstapjes naar andere verenigingen. Ook daar hebben wij ons ontzettend goed geamuseerd.

Ten vierde:

Op zaterdag 25 januari was een speciale dag voor ons. Op die dag hadden wij de receptie, iets waar we lang naar hebben uitgekeken. De dag begon met de LVK- Elfstedentocht. Deze vond plaats op het voetbalveld, wat een geweldig mooie middag.

In de avond werden we op ludieke wijze opgehaald bij ons thuis. Daarna begon onze receptie. Wat hebben we vele handjes, kusjes, knuffels en kadootjes mogen ontvangen. Maar het mooiste kadootje komt van Roel en Anniek, een herinnering die ons altijd zal bij blijven.

Ten vijfde:

De tijd vloog voorbij, het was alweer tijd voor de jeugddisco. Nadat we eerst onze dans hebben gedaan met de jeugdraad, barste het feest los. We hebben gedanst, gesprongen, gezongen met al onze vrienden.

Ten zesde:

Vrijdag 7 februari, tijd om met de bus naar Echt te gaan, op naar het LVK. Samen met half Hulsberg De Geliënde steunen. Wederom een geweldig mooie avond. De keren dat Sylvain bij Roel in de nek heeft gezeten en Fenne bij Anniek op de rug mocht, zijn niet meer te tellen. Zelfs in deze drukte werd er goed op ons gelet en voor ons gezorgd.

Ten zevende:

Het weekend na het LVK hadden we het weer erg druk. De vrijdagavond stond in het teken van carnaval bij SVHulsberg. Het hoogtepunt was samen op het podium zingen met Spik&Span.

Een dag later was het tijd voor de Seniorenzitting. Zo leuk om te zien hoe de oudere generatie van deze middag genoten heeft.

Ten achtste:

Ons feestweekend kan beginnen. Vrijdagochtend was er eerst carnaval op school. Gezellig hossen en springen met alle kinderen van school. In de middag was het tijd voor de schooltocht. Wij hadden de eer om in een echte brandweerwagen te mogen zitten en vanuit daar iedereen toe te zwaaien.

Na deze ochtend en middag hebben we met ons allen lekkere pizza gegeten bij Stefan. Nu konden we met een volle buik op naar de sleuteloverdracht in het kasteel in Wijnandsrade. Eindelijk hadden we de macht over Hulsberg.

Ten negende:

Na het bezoek bij het panhuis, werd het tijd om richting de trepkes te gaan. Daar werd de café prins uitgeroepen. Niemand minder dan Alain, de oom van Sylvain, werd uitgeroepen. Wat was dat bijzonder, 2 prinsen in de familie.

Ten tiende:

En toen was daar de dag waar we naar uit hebben gekeken: de grote optocht! Bovenop die mooie wagen staan, snoepjes uitgooien naar alle kinderen die langs de kant stonden.

Ten elfde:

Carnavalsdinsdag....hierover willen wij het niet hebben..

Alleen dat we een super middag hebben gehad.

Wij willen onze ouders, zusjes en familie ontzettend bedanken voor deze geweldige tijd. Bedankt dat wij deze kans hebben gekregen.

Roel en Anniek, jullie zijn het beste prinsenpaar wat we hadden kunnen wensen. Jullie zijn toppers en wij zullen dit nooit vergeten. 'Vrunj tot de allerlitste runj'

Via deze weg willen wij iedereen die carnaval met ons heeft gevierd ontzettend bedanken.

Het was vet, cool, gaaf, sjiek, super, ram kiks. Wij hebben met volle teugen genoten!

Alaaf Alaaf Alaaf.